

DAS WUNDER DER HELIANE

Erich Wolfgang Korngold (1897 - 1957)

“Op liefde staat in mijn land de doodstraf!” De wrede Heerser van het naamloze Land onderdrukt zijn volk als een tiran. Dit omdat hij de liefde van zijn vrouw Heliane niet kan winnen. Hij vindt dat ook zijn onderdanen moeten lijden. Een jonge Vreemdeling probeert het zwaarmoedige volk aan het lachen te brengen, maar lachen is verboden. De Vreemdeling wordt in de ketens geslagen en ter dood veroordeeld. Een liefde bloeit echter op tussen Heliane en de Vreemdeling, die hem in zijn cel bezoekt om hem te troosten. Om tegemoet te komen aan de vraag van de Vreemdeling om een laatste glimps van schoonheid te zien, onthult ze eerst haar gouden haar, daarna haar blanke voeten en uiteindelijk haar naakte lichaam. Hij smeekt haar om zich aan hem te geven op de laatste avond van zijn leven, maar ze weigert. Ze zondert zich af om voor de Vreemdeling te bidden. De Heerser komt terug met een voorstel voor gratie: de Vreemdeling moet Heliane leren van de Heerser te houden. Niet alleen wordt zijn leven gespaard, hij zal ook Heliane zelf krijgen. Op dit moment keert de nog steeds naakte Heliane terug. Terstond beveelt de Heerser de dood van de Vreemdeling en het proces van Heliane.

Heliane wordt beschuldigd van overspel. Zij kan niet ontkennen dat ze naakt voor de Vreemdeling stond, maar blijft erbij dat ze zich enkel in gedachten aan hem gaf. De Heerser beveelt dat ze zichzelf met een dolk moet neersteken. De Vreemdeling wordt als getuige opgeroepen en vraagt om een moment alleen te zijn met Heliane. De Vreemdeling kust Heliane en steekt dan zichzelf neer. De Heerser zal nu nooit te weten komen wat er gebeurd is. De Heerser besluit Heliane te testen: als ze onschuldig is, zal God haar in staat stellen om de Vreemdeling tot leven te wekken.

Onder druk van de menigte stort Heliane in en geeft ze toe dat ze de Vreemdeling liefhad. De Heerser wil haar redden onder de voorwaarde dat ze zich aan hem zal geven. Ze weigert opnieuw en de menigte begeleidt haar naar de brandstapel. De menigte wordt echter opgeschrikt door donder. Het lichaam van de Vreemdeling is herrezen. Heliane stort zich in zijn armen, waarop de Heerser haar met een zwaard doorboort. De Vreemdeling zegent de menigte en zet de Heerser af. Zijn macht is gebroken. Heliane en de Vreemdeling worden op bovenaardse wijze verenigd.