

# LOHENGRIN

Richard Wagner (1813-1883)

Antwerpen, eerste helft van de 10de eeuw. Koning Heinrich komt naar Brabant om strijders te verzamelen voor een veldtocht tegen de Hongaren en om recht te spreken. Hij verneemt dat het land geen leider meer heeft. De oude hertog, die voordien het bestuur in handen had, heeft bij zijn dood zijn beide kinderen, Elsa en Gottfried, onder de voogdij geplaatst van graaf Friedrich von Telramund. Nu klaagt Telramund Elsa aan wegens moord op haar verdwenen broer Gottfried. Ze zou die gepleegd hebben om aan een geheime liefde de heerschappij over Brabant te verschaffen. Om deze reden, zo beweert Telramund, heeft hij afstand gedaan van het recht op Elsa's hand en Ortrud tot vrouw genomen. Een godsgericht - een ritueel tweegevecht op leven en dood - moet beslissen of Telramund de waarheid spreekt. Wie overwint, geniet goddelijke instemming. Niemand echter durft een tweegevecht met Telramund aan. Elsa heeft in een droom een ridder gezien en bidt dat deze nu mag verschijnen. Inderdaad komt er een onbekende ridder opdagen, begeleid door een zwaan. Hij wil voor Elsa vechten en vraagt haar ten huwelijk maar ze mag niet naar zijn naam vragen. In het duel verslaat de mysterieuze zwaanridder Telramund.

De bruiloftsdag van Elsa met de zwaanridder. Telramunds vrouw Ortrud vertelt haar man dat de ridder zijn macht verliest als hij zijn naam moet noemen of een verwonding oploopt. Ortrud insinueert tegen Elsa dat haar toekomstige echtgenoot iets te verbergen heeft. Telramund beschuldigt hem van toverij. Daarom zou het godsgericht ongeldig zijn. De ridder weerlegt alles en Elsa zweert hem nogmaals trouw. De bruidsstoet gaat de kerk binnen.

In het bruidsvertrek kan Elsa zich niet langer inhouden: ze vraagt haar bruidegom naar zijn naam. Dan dringen Telramund en zijn trawanten binnen om de ridder te verwonden. Hij treft Telramund dodelijk en verklaart Elsa's vraag ten overstaan van allen te zullen beantwoorden. Hij heet Lohengrin. Hij is Graalridder en zoon van Parsifal. Alleen als vreemdeling mag hij onder de mensen vertoeven. Nu moet hij terug naar de Graalburcht. Als de zwaan voor Lohengrins vertrek verschijnt, roept Ortrud trots uit dat zij Elsa's broer in deze zwaan heeft omgetoverd. Na een gebed van Lohengrin krijgt Gottfried zijn oorspronkelijke gedaante terug. De ridder verdwijnt voorgoed.